

Kwekerij (Maraîcher) (Peter Soonius)

Ik maak nu eindelijk vaart met een 0e baantje die eind september klaar moet zijn voor de première. Het wordt een "Maraîcher", een Franse tuinderij. Het baantje is losjes geïnspireerd door Carl Arendt. Geen wissels, wel een draaischijf. Er kan beperkt gerangeerd worden en de lading kan in een gebouw gewisseld worden. Tijdens beurzen kan ook gewoon rond gereden worden. Wel zo makkelijk. Het achterste spoor loopt vlak langs de rand en is straks onzichtbaar achter de bebouwing en de kassen. Toen de sporen, maar vooral de draaischijf, al waren geplaatst, had ik al spijt. Ik wilde de bediening verstoppen, maar dat viel nog niet helemaal mee. Maar de aanhouder wint. Na verschillende mock-ups van karton is nu een gebouw ontstaan waar ik tevreden over ben. In het weekend komt het dak erop van golfplaat dat ik zelf wil maken van aluminium BBQ schalen die ik wil vormen op ribbelplaatjes van Wills die nog in een rommelbak lagen. Her rollend materieel maak ik zelf. Heb twee onderstelletjes uit een starterset verzaagd en voorzien van Kadees. Ook heb ik twee kipkarren en locje van Paul Dirkzwager in elkaar geprutst.



